

Boardingschool Vyara

Namens de leiding van de boardingschool in Vyara heeft Sr. Karuna in een uitgebreide brief een overzicht gegeven van hun opleidingsactiviteiten over de afgelopen jaren. Hier een verkorte samenvatting.

Onze doelstelling is: "Creëer een sfeer waarin elk kind zich thuis voelt en groeit, holistisch in Lichaam en Geest. Met deze doelstelling in het achterhoofd plannen we alle activiteiten van het jaar op basis van de specifieke doelstellingen en de verschillende aandachtsgebieden die het kind nodig heeft om te groeien. De kunst van het leven, de morele waarden, eerlijkheid, hard werken, verantwoordelijkheid, liefde, zorgen en het delen niet te vergeten .

- We vergroten het zelfvertrouwen door de meisjes te laten spreken voor publiek. Elk kind krijgt een kans om de krant voor te lezen voor de klas en een presentatie te geven over een onderwerp.
- De kinderen krijgen dankzij collegegelden extra lessen in wiskunde en Engels
- Er is een bibliotheek ingericht waar boeken, tijdschriften en kranten beschikbaar zijn.
- Meisjes die leiders zijn voor verschillende activiteiten krijgen trainingen in leiderschap en wordt hen geleerd hoe ze rapporten moeten schrijven, vergaderingen houden en moeten discussiëren.
- We leren de kinderen om in harmonie met de natuur en medemens te leven. Wij zijn oude bewoners (adivasis) die een onlosmakelijke relatie hebben met water, bos, land en medemens.
- Naast de basisvaardigheden zoals taal, rekenen en lezen krijgen de meisjes de kans om te tekenen, te dansen, toneel te spelen en te zingen maar ook om te werken in de keuken.
- Ze nemen deel aan festivals